



לשכת הרבנות מודיעין
THE CHIEF RABBINATE
OF MODIIN

פרשת כי תבוא
חיזוק למצב הקשה

בימים אלו בהם אנו חשים שינויים מיוחדים בהנהגת העולם רעידות אדמה ואסונות טבע בצורה שבודאי מצריכה חשיבה והבוננות מיוחדת ואי אפשר להשאר אדישים נוכח תופעות אלו ובפרט בעיתוי חודש הרחמים והסליחות חודש אלול בו עם ישראל מכין עצמו לקראת יום ראש השנה ומצאנו בדברי חז"ל עה"פ "ויסר המלך את טבעתו" שפירשה הגמ' (מגילה יד.) - אמר רבי אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעת (שאחשורוש מסר את היכולת להשמיד את היהודים שבארצותיו) יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל שכולן לא החזירו למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב. ע"כ (ופרש"י שגזרו עליהם- תענית לתשובה כדכתיב- "צום ובכי ומספד" וגו').

ומדרש זה טמון רעיון גדול ונשגב והוא שכאשר אדם רואה תופעה שיש בה מסר בצורה מוחשית כח ההתפעלות שלו גדול ויש בכוחו לגרום לו לשינוי מעשיו לטובה בצורה מיידית, מתוך הבנה ברורה של הדרוש לעשות נוכח המסרים המועברים אלינו.

ודברים אלו כתובים המה ברמב"ם (ה' תעניות פ"א הב-ג) -...דבר זה, מדרכי התשובה הוא--שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ויידעו הכול שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב "עוונותיכם, הטו אלה" (ירמיהו ה, כה) לכם, וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם.

אבל אם לא יזעקו, ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית **הרי זו דרך אכזריות**, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה וצרות אחרות: הוא שכתוב בתורה, "והלכתם עימי, בקרי. והלכתי עימכם, בחמת קרי" (ויקרא כו, כז-כח), כלומר כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו-אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי" עכ"ל.

ומצד שני עלינו לנהוג בצורה אופטימית כאשר אנו מאמינים כי בחיזוק היהדות והרמת קרנה של תורה ומצוות מתחזק ומתחדש הקשר שלנו עם הקב"ה וידו פשוטה לקבל שבים, וחסד ענין התשובה הוא דבר מפורסם ביהדות.

ולכן "בימים אלה חובה קדושה עלינו להתחזק, והתבוננותינו בישור המעשים והדרכים היא תרופה וישועה גדולה לנו לעצור המשחית והמגיפה מעלינו ומעל כל עמו ישראל.

לשכת הרבנות מודיעין
THE CHIEF RABBINATE
OF MODIIN



ומצד שני סמוכים ובטוחים אנו שאין ליהודי להיות בהול ומבולבל, כי כל מה שיבוא זה מה' הקב"ה אינו רע ח"ו, שהרי אנו מתפללים בנוסח התפילה - אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו, ובודאישקב"ה מקור הרחמים יעזור לשלימות ושמירת העולם אבל חובתינו לעשות את המוטל עלינו וכיצד? עלינו להתחזק בתורה ובתפילה לקיום ושלום העולם. מאז ומתמיד האמינו יהודים ובטחו בהקב"ה שיגאלם, בIODעם שאם יתפללו טוב יותר, הרי יהיה להם טוב, ואם חלילה קורה אחרת הרי גם בזה יש חשבונות שמים.

וכתב רבנו יונה (שע"ת ש"ג אות לב) עה"פ "כי תצא למלחמה וגוי וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם"- הזהרנו בזה שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת ד' בלבבו ויבטח עליה, כענין שנאמר- אך קרוב ליראיו ישעו, וכ"כ (ישעיה נא, יב) "מי את ותראי מאנוש ימות". ויה"ר שיתקים בנו הברכה תכלה שנה וקלילותיה תחל שנה וברכותיה. בברכת שבת שלום - הרב אליהו אלחרר

בברכת שבת שלום,
הרב אליהו אלחרר שליט"א
רב העיר מודיעין